

## Via Jozef naar Maria

De Openingsbedevaart zit er weer op. Het waren 2 prachtige dagen, niet alleen vanwege het stralende weer maar zeker ook door alle pelgrims en alle ontmoetingen die we samen hebben mogen beleven.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Pasteur na vele lange jaren van trouwe dienst.

Onze "eigen" chauffeur Ger Scheer was meeverhuisd naar onze nieuwe busmaatschappij: Verhoef in Bodegraven.

Dit keer gingen we op pad zonder de bezielende leiding van diaken Gerard Clavel die wegens herstel na een voetoperatie niet met ons mee kon reizen. In gedachte was hij echter elke minuut bij ons en we hielden hem dan ook van alles op de hoogte.

Len de Vries was onze reisleader en zij had ervoor gezorgd dat we bij hotel van der Valk in Tiel een heerlijk stuk gebak bij de koffie kregen! Dat was een verrassing!



Van Tiel naar Smakt, wat hebben we Smakt gemist de laatste jaren. Het Pelgrimshuis was gesloten geweest maar gelukkig is er (tijdelijke) uitbater en konden we rekenen op een warme ontvangst voor de lunch.

De viering in de Bedevaartkerk van Smakt werd voorgegaan door pater Coert Biesjot die dit heel mooi heeft gedaan met ondersteuning van Marcel Luling als acoliet. Jan Dubois las de eerste lezing en ikzelf mocht de voorbeden doen. Samen zongen we ook een paar mooie Sint Jozefliederen uit het bedevaartboekje.

Naar Kevelaer is het dan nog maar een klein stukje: 31,4 kilometer! De vaste uitstapplaats is niet beschikbaar dus we stapten uit (en in) bij de station van Kevelaer. Iets verder lopen, dat viel voor sommigen niet mee maar uiteindelijk kwam iedereen aan bij haar/zijn hotel.

Er staan nu mooie extra bankjes op de Genadenplaats en daar maakte Len, voor haar uitleg over het ontstaan van Kevelaer, graag gebruik van. Je kunt daar vandaan alles overzien.

In de Kaarsenkapel ging pater Coert ons voor in de Kruisweg en bij het plechtig Lof waarbij dit keer Tomas van Driel als acoliet diende. De bedevaartkaars stond klaar en die werd plechtig aangestoken. Ook hier werden de meegebrachte intenties voorgelezen.

Het diner in het Priesterhuis was perfect, zeker voor herhaling vatbaar in augustus. De lunch in het Pfannkuchenhaus was heerlijk maar door de drukte op het terras moesten we helaas erg lang wachten op de maaltijd.

Op 1 mei was de prachtige opening van het bedevaartseizoen met de bisschop van Luxemburg, waar het plaatje van Consolatrix Afflictorum, Troosteres der Bedroefden, oorspronkelijk vandaan is gekomen. De muziek, de mis van Gretchaninoff, was overweldigend indrukwekkend. Na de Hoogmis ging de processie naar de Genadekapel, waarbij de schrijn, met de relieken van de H. Willibrordus en de H. Ludger, werd meegedragen. De fanfare speelde en er werd gezongen. Een goede afsluiting van de Hoogmis.



We maakten nog twee groepsfoto's en de devotionalia werden gezegend voor we aan de lunch gingen. Er werd veel nagepraat en iedereen was opgeladen met goede energie. Het waren mooie dagen.

Op weg naar huis, in de bus, werd het Afscheidslied van Kevelaer gezongen. Dat was een zeer bijzondere afsluiting van 2 zeer bijzondere dagen!

**Ineke Huitema**